

Marieke Hilhorst

BIJ DE ZUSTERS OP KOSTSCHOOL

GESCHIEDENIS VAN HET DAGELIJKS LEVEN VAN
MEISJES OP ROOMS-KATHOLIEKE PENSIONATEN
IN NEDERLAND EN VLAANDEREN



- 'vrouwelijk' onderwijs
- bidden en biechten
- vriendschappen
- een gesloten wereld
- persoonlijke ervaringen

AWB

P R O F I E L

Het is nog niet lang geleden dat het expansieve rooms-katholieke geloof een cruciale invloed had op de samenleving. Op de maatschappij in het algemeen, maar op de opvoeding van meisjes in het bijzonder. Zo werden meisjes uit de burgerij en de 'betere kringen' vroeger vaak naar een pensioonaat gestuurd om daar van de nonnen een goede, degelijke en vooral 'vrouwelijke' opvoeding te krijgen, die erop gericht was goed katholieke echtgenotes en moeders van hen te maken.

Het aantal vrouwen die tussen 1920 en 1965 – tijdens de bloeiperiode van de rooms-katholieke meisjesinternaten in Nederland en Vlaanderen – interne kostschoolleerlingen waren, is niet onaanzienlijk, maar toch is er over die belangrijke periode uit hun leven maar weinig bekend. Hoe was het om als jong meisje op een van de buitenwereld afgesloten kloosterpensionaat opgevoed te worden? Hoe zag het dagelijks leven eruit? Hoe was de omgang met andere meisjes en met de zusters? Hoe gingen jonge vrouwen binnen de muren van de kostschool om met hun ontluikende seksualiteit? En vooral: wat voor waarde hechten oudleerlingen naderhand aan hun kostschooltijd?

In dit boek komen vele vrouwen aan het woord.

Hun herinneringen geven ons toegang tot een wereld die onherroepelijk verloren gaat als die niet wordt vastgelegd, tot een intrigerende microkosmos, een geheel eigen vrouwencultuur.

Het pensionaat was een volstrekt andere wereld, die lange tijd verbazingwekkend stabiel bleef, hoewel grote maatschappelijke veranderingen in gang waren gezet.

In *Bij de zusters op kostschool* getuigen vrouwen van hun kleurrijke en uiteenlopende persoonlijke ervaringen. Enerzijds zijn deze positief, anderzijds voelden de vrouwen zich als onderworpenen aan een uiterst strak regime niet zelden beroofd van al hun vrijheid. In dit boek vertelt iedere vrouw haar eigen waarheid.